



Beeldend
kunstenaar
Jan van Dorp

nodigt **zonen** uit om
met elkaar aan tafel te
gaan in gesprek over
hun **vader**

- Je bent van harte uitgenodigd bij een van de tafels, die op diverse locaties worden georganiseerd, zie www.flagen.nl, 'zonen aan tafel' of FB: Zonen aan Tafel. Bij alle tafels is een deskundige gespreksleider. De kosten zijn per locatie verschillend. Je kunt je aanmelden via de website.
- Je kunt ook zelf een tafel organiseren. Daar is allerlei projectmateriaal voor gemaakt. Met de opbrengst van dit materiaal zorgen we ervoor dat minder draagkrachtige zonen ook aan tafel kunnen. Het materiaal is te bestellen via de website www.flagen.nl bij project 'zonen aan tafel'.

Zonen aan Tafel is een project van Stichting Flagen met Jan van Dorp en wordt ondersteund door diverse Rotary Clubs uit Rotterdam, Fundatie Van den Santheuvel-Sobbe, Van Leeuwen Van Lignac Stichting, Charlois Speciaal en Verhalenhuis Belvédère.

 <p>Fundatie Van den Santheuvel-Sobbe</p>	<p>VERHALENHUIS BELVEDÈRE</p>	<p>10 DAGEN KUNST TIJDENS</p>  <p>CHARLOIS SPECIAAL</p>
<p>Van Leeuwen Van Lignac Stichting </p>		



Vragen of meer informatie?
Stichting Flagen • www.flagen.nl •
info@flagen.nl • 06 25 40 11 02





‘Sinds Zonen aan Tafel met de vriendengroep is onze band hechter.’

Ahmed, 21 jaar



Jan van Dorp, Daedalos, sculptuur brons

‘Mijn vader heeft een kras op mijn leven gezet. Dat is onvergeeflijk.’

Peter, 49 jaar



‘Ik ben wel een mazzelaar, met zo’n fijne vader.’

Pascal, 35 jaar



Jan van Dorp, Daedalos en Icarus, gemengde techniek

‘Ik heb mijn vader nooit gekend en toch was het fijn om bij Zonen aan Tafel te zijn.’

David, 22 jaar